

LỜI SỐNG

Tháng 01.2014

Đức Kitô, nền móng duy nhất của Giáo hội (1 Cor 3:11)

Lúc đó vào năm 50, thánh Phaolô đến Cô-rin-tô, một thành phố lớn của nước Hi-lạp, nổi tiếng là hải cảng thương mại quan trọng và sống động vì nhiều luồng tư tưởng giao nhau ở đây. Trong vòng mười tám tháng trời, vị tông đồ rao giảng Tin Mừng và đặt nền cho một cộng đoàn Kitô có triển vọng. Sau thánh nhân những người khác tiếp tục công cuộc rao truyền Tin Mừng.

Nhưng những tín hữu Kitô mới liềm mình gắn bó với những người mang sứ điệp của Đức Kitô hơn là với chính Đức Kitô. Vì thế nảy sinh những phe khác nhau: có người nói "Tôi thuộc về ông Phaolô"; người khác nói về vị tông đồ mình ưa chuộng: "Tôi thuộc về ông A-pô-lô" hay: "Tôi thuộc về ông Phê-rô".

Đức Kitô, nền móng duy nhất của Giáo hội

Đặt nền tảng cuộc sống của ta trên Đức Kitô có nghĩa là hiệp nhất với Người, nghĩ tưởng như Người nghĩ, ước muốn như Người muốn, sống như Người đã sống.

Nhưng làm thế nào để đặt nền tảng của mình, để bắt nguồn từ Người? Làm thế nào để nên một với Người được? Bằng cách thực hành Tin Mừng.

Đức Giêsu là Lời, Lời của Thiên Chúa đã mặc lấy xác thịt. Và nếu Người là Lời đã nhận lấy bản chất con người, thì chúng ta sẽ nên những Kitô hữu đích thực, nếu chúng ta nên những người nắn đúc toàn thể cuộc sống của mình theo Lời Chúa.

Nếu chúng ta sống những lời Người dạy, hơn thế, nếu những lời của Người sống trong ta, để làm cho mình nên "những Lời sống động", thì chúng ta nên một với Người, bám chặt lấy Người; lúc đó không còn phải tôi hoặc chúng ta sống, mà là Lời Chúa sống nơi mọi người. Chúng ta sẽ có thể cho rằng khi sống như vậy chúng ta sẽ góp phần làm cho sự hiệp nhất giữa tất cả các tín hữu Kitô nên hiện thực. Như thân xác phải thở để sống, cũng vậy để có thể sống tâm hồn phải thực hành Lời Chúa.

Một trong những hoa quả đầu tiên nảy sinh từ đó là Đức Giêsu sinh ra trong ta và giữa chúng ta. Điều này làm thay đổi tâm thức con người: nó chích vào tâm hồn mọi người, cho dầu họ là người châu Âu hay châu Á hay người Úc, người châu Mỹ, người châu Phi, chính những tâm tình của Đức Kitô trước những cảnh huống, trước từng người, trước xã hội họ gặp.

Đó là kinh nghiệm của một trong những người bạn của tôi, ông Giulio Marchesi, kỹ sư cho một kỹ nghệ lớn, sau đó làm giám đốc một hãng quan trọng ở Rôma. Rất nhiều kinh nghiệm sống nơi làm việc và trong những

lãnh vực xã hội khác, đã đưa ông đến chỗ nhận định rằng ở mọi nơi đều có những mục đích ích kỷ vận dụng con người, như vậy không thể có hạnh phúc trên đời này.

Tuy nhiên, một hôm ông gặp những người sống Lời Chúa, mọi sự nơi ông và chung quanh xem ra thay đổi. Khi chính ông khởi sự sống Tin Mừng, ông bắt đầu nhận thấy trong lòng tràn đầy niềm vui. Ông đã viết: "Lúc đó tôi cảm nhận Lời Chúa là cho tất cả mọi người, chúng bung ra một cuộc cách mạng thực sự trong tôi, chúng thay đổi tất cả mọi mối liên hệ của tôi với Thiên Chúa cùng với người bên cạnh, mọi người xem ra đều là anh chị em của tôi, tôi có cảm tưởng đã quen biết họ từ lâu. Tôi cũng cảm nghiệm tình thương của Chúa đối với tôi: chỉ cần cầu nguyện với Người đã đủ. Tóm lại, Lời Chúa đem thực hành đã làm cho tôi được tự do!". Ông đã sống như vậy, cả khi, vào những năm cuối đời, ông bó buộc phải ngồi trên xe lăn.

Phải, Lời Chúa sống thực giải thoát ta khỏi thân phận con người, đem lại niềm vui, niềm an bình, tính đơn giản, sự sống dồi dào, ánh sáng; làm cho ta khẳng khít với Đức Kitô, Lời Chúa biến đổi ta dần dần nên một Kitô khác.

Đức Kitô, nền móng duy nhất của Giáo hội

Nhưng có một lời tóm lại tất cả những lời khác, đó là mền yêu: yêu mền Thiên Chúa cùng người bên cạnh. Đức Giêsu tóm lại ở đó "toàn thể Lễ luật cùng lời dạy của các Tiên tri" (Xem Mt 22: 40).

Thực sự mỗi Lời Chúa, cho dầu được diễn tả theo từ ngữ nhân loại khác nhau, đều là Lời của Chúa; nhưng vì Thiên Chúa là tình thương, nên mỗi Lời của Người đều là tình thương.

Vậy ta phải sống thế nào trong tháng này? Làm sao ta bám chặt vào Đức Kitô "nền móng duy nhất của Giáo hội" được? Bằng cách yêu mền như Người đã dạy chúng ta.

"Hãy mền yêu rồi làm gì cũng được" (trong Jo. Ep. tr., 7,8) thánh Au-gu-ti-nô đã nói như vậy, hầu như tóm kết tất cả quy luật của cuộc sống theo Tin mừng, bởi vì khi mền yêu Bạn sẽ không sai lầm, nhưng sẽ chu toàn trọn vẹn ý Chúa.

Chiara Lubich

TỔNG KẾT CHI THU TEM THƯ 2013

THU		CHI	
Còn lại của năm 2012	: +30,48 €	Chi phí tem thư 2013	: 67,60 €
Đóng góp 2013	: +10 €		
Còn lại của năm 2013	: +40,48	Còn lại cho năm 2014	: -27,12 €

- Lời Sống cũng có thể nhận được qua điện thư (Email). Xin liên lạc qua email : hoangvantoan@online.de hoặc : sabrina.vu@googlemail.com
- Với cách thức này cũng sẽ giúp giảm chi phí bưu điện. Xin cảm ơn.

LỜI SỐNG

Tháng 02.2014

***"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa"* (Mt 5:8)**

Đức Giêsu mở đầu lời giảng dạy của Ngài với bài giảng trên núi Trên một ngọn đồi nhìn xuống hồ Ti-bê-riát, gần Ca-phác-na-um, ngồi xuống như những bậc thầy thường làm, Ngài loan báo cho đám đông ai là người được chúc phúc. Nhiều lần trong Cựu ước người ta đã nghe lời "phúc thay", nghĩa là lời ca tụng người chu toàn Lời Chúa bằng nhiều cách khác nhau

Những lời chúc phúc của Đức Giêsu phản ánh một phần những lời chúc phúc mà các môn đệ đã biết; nhưng đây là lần đầu tiên các ông nghe nói rằng những người có lòng trong sạch, như Thánh vịnh hát, không chỉ xứng đáng lên núi Chúa, mà họ còn có thể nhìn thấy Thiên Chúa nữa

***"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa"*.**

Trước hết, theo Đức Giêsu, có một phương thế cao cả nhất để thanh tẩy: "Anh em đã được trong sạch rồi nhờ lời Thầy nói với anh em". Ở đây không phải những nghi thức làm thanh tẩy tâm hồn, mà là Lời Chúa Lời của Đức Giêsu không phải như lời con người Nơi lời ấy có Đức Kitô, cũng như Người hiện diện nơi Thánh thể. Nhờ lời ấy Đức Kitô vào trong ta và nếu ta để cho Người tác động, thì lời ấy giải thoát ta khỏi tội lỗi và như thế tâm hồn ta nên trong sạch.

Như vậy sự trong sạch là kết quả của việc sống Lời Chúa, tất cả những Lời Đức Giêsu dạy; chúng giải thoát ta khỏi những cái gọi là dính bén, mà ta nhất định sẽ sa vào, nếu tâm hồn ta không ở nơi Thiên Chúa và nơi những lời Người dạy Đó là những dính bén đối với các sự vật, các tạo vật, với chính mình. Nhưng nếu lòng ta chỉ hướng về Thiên Chúa mà thôi thì mọi cái khác sẽ không còn nữa

Để thành công trong việc này, trong ngày sống, ta có thể lặp lại với Đức Giêsu, với Thiên Chúa, lời cầu khẩn của Thánh vịnh: "Lạy Chúa, Chúa là sản nghiệp duy nhất của con!". Ta hãy thử lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất là khi nhiều sự dính bén muốn lôi kéo lòng ta về những hình ảnh, tình cảm cùng đam mê có thể làm lu mờ không cho ta nhìn thấy sự thiện và tước đoạt sự tự do của ta.

Chúng ta bị thúc đẩy muốn xem một số quảng cáo, theo dõi một số chương trình truyền hình sa Đờng làm, hãy thưa với Người: "Lạy Chúa, Chúa là sản nghiệp duy nhất của con" và đó sẽ là bước đầu ta

làm, nó sẽ đưa ta ra khỏi chính mình, bằng cách nói lên với Chúa một lần nữa lòng mến yêu của ta và như vậy ta sẽ chiếm hữu được sự trong sạch.

Đôi khi ta cảm thấy một người hoặc một hoạt động len vào giữa ta và Thiên Chúa như một cản trở, làm ô nhiễm mối quan hệ của ta với Người ư? Đó là giây phút ta lặp lại với Người: "Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp duy nhất của con". Việc này sẽ giúp ta thanh tẩy những ý hướng của ta và giúp tìm lại được sự tự do nội tâm.

***"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa"*.**

Khi sống Lời Chúa, lời ấy làm cho ta được tự do cùng trong sạch, vì đó là tình thương. Chính tình thương, với lửa thần linh của nó, thanh tẩy những ý hướng của ta cùng tất cả cõi lòng thâm sâu của ta, bởi vì "cõi lòng" theo Kinh thánh là nơi sâu thẳm nhất của trí tuệ và ý chí.

Nhưng có một tình thương mà Đức Giêsu đòi ta và nó cho phép ta sống lời chúc phúc này Đó là lòng thương yêu lẫn nhau, lòng thương yêu của người sẵn sàng hiến mạng sống mình vì người khác, theo gương Đức Giêsu đã làm. Tình thương ấy tạo nên một cách sống, sự chia sẻ, một bầu khí mà dấu chỉ nổi bật của nó là chính sự trong suốt, sự trong sạch, để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện duy nhất có thể tạo nên nơi ta một tâm hồn trong sạch. Chính khi sống tình thương yêu lẫn nhau, Lời Chúa sẽ tác động đem lại sự thanh tẩy cùng thánh hoá.

Một cá nhân riêng rẽ không có khả năng chống lại mãi những kêu mời của thế gian, đang khi đó trong tình thương yêu lẫn nhau có bầu khí trong sạch, có khả năng che chở cho sự trong sạch của người đó và tất cả cuộc sống Kitô đích thực của người đó.

***"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa"*.**

Đây là hoa quả của sự trong sạch ta luôn lấy lại được: đó là ta có thể "nhìn thấy" Thiên Chúa, nghĩa là hiểu được hành động của Người trong cuộc sống cùng lịch sử của ta, là cảm nhận tiếng nói của Người trong lòng, là nhận ra sự hiện diện của Người nơi nào có Người: nơi người nghèo khổ, nơi Thánh Thể, nơi Lời của Người, trong mỗi hiệp thông với anh em, nơi Hội Thánh.

Đó là nếm trước được sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự ngay từ cuộc sống này còn "đang tiến bước trong đức tin, chứ chưa nhìn thấy tỏ tường" cho đến khi nào "ta sẽ được giáp mặt" muôn đời.

Chiara Lubich